

ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΜΑΣ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟ ΑΝΤΩΝΗ ΤΡΙΜΗ

Συντάχθηκε απο τον/την Ioannis Paraefstathiou

Δευτέρα, 19 Φεβρουάριος 2018 08:36 - Τελευταία Ενημέρωση Κυριακή, 25 Μάρτιος 2018 12:16



ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΜΑΣ

ΑΕΙΜΝΗΣΤΟ ΑΝΤΩΝΗ ΤΡΙΜΗ

Με μεγάλη λύπη, σας ενημερώνουμε ότι το Σάββατο 17 Φεβρουαρίου 2018 έφυγε ξαφνικά από κοντά μας ο αγαπητός Αντώνης Τρίμης, Πρόεδρος του Σωματείου και Μέλος του Δ.Σ. του Ιδρύματος «Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας». Η εξόδειος τελετή πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2018 στον Ιερό Ναό Μεταμόρφωσης του Κυρίου και η ταφή του στο Κοιμητήριο Καλαμαριάς

Συντάχθηκε απο τον/την Ioannis Paraefstathiou

Δευτέρα, 19 Φεβρουάριος 2018 08:36 - Τελευταία Ενημέρωση Κυριακή, 25 Μάρτιος 2018 12:16

Ο Αντώνης Τρίμης είχε το προνόμιο μέχρι την τελευταία στιγμή της ζωής του να προσφέρει με ενθουσιασμό τις υπηρεσίες του στο αγαπημένο του Τεχνικό Μουσείο,. Ο Αντώνης υπήρξε μέλος του Τεχνικού Μουσείου που σήμερα ονομάζεται «Φίλοι του Ιδρύματος Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας (1981-2018) και Πρόεδρος του (2013-2018). Υπήρξε βασικός παράγοντας για την ανάδειξη του Τεχνικού Μουσείου και του Ιδρύματος **και διακρίθηκε για τις Ιδέες του, τον Ενθουσιασμό του, την Κοινωνικότητα και την Δυναμικότητα του**

.

Οι σύντροφοι του στην όμορφη ιστορία που ζήσαμε όλοι μαζί, θα τον θυμόμαστε πάντοτε με αγάπη, εκτίμηση και νοσταλγία.

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

Σωματείου "Φίλοι του Ιδρύματος Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας"

ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΜΑΣ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟ ΑΝΤΩΝΗ ΤΡΙΜΗ

Συντάχθηκε απο τον/την Ioannis Paraefstathiou

Δευτέρα, 19 Φεβρουάριος 2018 08:36 - Τελευταία Ενημέρωση Κυριακή, 25 Μάρτιος 2018 12:16

ΤΟ «ΣΚΕΠΤΙΚΟ» ΚΑΙ Η «ΣΗΜΑΣΙΑ»
ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΜΟΥ ΤΑΠΕΙΝΟΥ ΛΟΥΛΟΥΔΙΟΥ

Χειμώνας 2003-2004
17 Ιανουαρίου
Παρασκευή

Κάθε πρωί προσπαθώ να ξεκινήσω με μια αισιόδοξη νότα. Θέλω να χαρώ όλες τις στιγμές της μέρας, να χαρώ όλα τα χρώματα των τεσσάρων εποχών του έτους.

Για να μη ξεχνώ αυτή μου τη σκέψη βρίσκω ένα μικρό ταπεινό λουλούδι, μικρό κόκκινο γεράνι από τη γλάστρα ή ένα μικρό αγριολούλουδο από ένα λιβάδι του χωριού μου. Θέλω να είμαι «αισιόδοξος» για όλες τις ημέρες «πιθανών», λέω στον εαυτό μου, «να είναι και η τελευταία μου μέρα στον πλανήτη Γη! Το βράδυ πριν με πάρει ο ύπνος θα σκεφτώ για το Αύριο. Θα προγραμματίσω την μέρα μου σα να είναι η ΠΡΩΤΗ ΜΕΡΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΟΥ».

Από το 1958 όταν νεαρός Γεωπόνος ρεβολόσα με τους συναδέλφους μου στα 151 χωριά του Νομού Θεσσαλονίκης για θέματα «Κοινωνικής (ενδογενούς) Ανάπτυξης» έγραφα να βρω στη δουλειά μου μια νότα ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑΣ. Η εμπειρία μου τα 7 χρόνια στα χωριά της Θεσσαλονίκης αποτέλεσε τη βάση της διδακτορικής μου διατριβής «Η Κοινωνική (Ενδογενής) Ανάπτυξη Αναπόσπαστο Μέρος των Προγραμμάτων Περιφερειακής Ανάπτυξης».

Οι αγρότες στα χωριά του Νομού της Θεσσαλονίκης μου έμαθαν πάρα πολλά για τη «Ζωή» και την Ανάπτυξη της Υπαίθρου. Η Νέα Γενιά του '60 στα παδιά των λουλουδιών, της Γης αγά - αγά με έδιδαν ότι θα πρέπει να είμαστε ΑΙΣΙΟΔΟΣΟΙ κι ότι πρέπει να φτιάξω μια δική μου φιλοσοφία για την ύπαιρξή μου!

Αντώνης Ε. Τρίμης
Πάτριου 2
55113 Καλαμαριά
Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 - 410548

